



# Molenpraat

Jaargang 13, uitgave 1, april 2011

## Donaties 2011

Bijgaand treft u een acceptgiro aan voor het overmaken van uw jaarlijkse donatie. U weet het: voor een bedrag van minimaal € 12,- per jaar mag u zich ook dit jaar weer 'Vriend van korenmolen Windlust' noemen.

**Belangrijk:** Wilt u de acceptgiro s.v.p. volledig invullen (naam, adres, woonplaats en bank- of girorekeningnummer enz.) anders kan deze niet verwerkt worden.

## Nationale Molendag 2011 en zelf gemalen meel

De 39ste editie van de Nationale Molendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 mei. De korenmolen 'Windlust' van Nootdorp zet op de zaterdag uiteraard haar deuren wijd open.

Op 2 april heeft de eerste molenaar van de korenmolen 'Windlust' (Dick Steeneveld) het certificaat behaald voor het vervolg van de vrijwillige molenaarsopleiding: het malen van graan.

Een molenaar dient allereerst het 'gewone' diploma te behalen om een molen te mogen laten draaien.

Logisch vervolg, specifiek voor een korenmolen zoals de 'Windlust', is de specialisatie in alles wat met het malen van graan te maken heeft.

Dit is een cursus verzorgd door het Algemeen Korenmolenaars Gilde en de enthousiaste leerlingen wordt bijgebracht hoe te werken met een steenkoppel (de maalstenen), het scherpen van de groeven van de maalstenen (dit noemt men ook wel 'het billen') en natuurlijk het malen. Hygiëne is ook een belangrijk item, uiteraard.

## Van de voorzitter... Genieten op "Molendag"

Onze molenaars ontvangen op de molen "Windlust" jaarlijks vele bezoekers: donateurs, bewoners van Nootdorp en Pijnacker, voorbijgangers, groepen, buitenlanders, scholen, bruidsparen met hun feestgezelschap

en alle anderen die geïnteresseerd zijn in dit prachtige monument. Op alle zaterdagen is de molen open. Maar ook vaak op maandag en vrijdag en soms op zondag of andere dagen van de week. Iedereen is welkom als de wieken draaien en gewoonlijk staat de deur dan wijd open.

Op "Nationale Molendag" is onze molen natuurlijk open. De molen ziet er dan extra feestelijk uit en de molenaars en het bestuur staan klaar om een ieder welkom te heten en rond te leiden. Als de wind het

toelaat zullen we tarwe malen en het meel, voor zover de voorraad strekt, aan onze gasten uitdelen (heerlijk om bijvoorbeeld zelf brood van te maken!). Voor de kinderen zijn er op "Molendag" gratis pannenkoeken,

gebakken van ons eigen meel!

Voor de molenaars en de bestuursleden is zo'n dag genieten! Zoveel enthousiaste bezoekers die vaak ook laten blijken waardering te hebben voor het goede onderhoud en de werkende staat van de korenmolen

"Windlust". Uiteindelijk werken molenaars, bestuur en alle vrijwilligers hard om de molen in een zo goed mogelijke staat te houden, vaak te laten draaien en zoveel mogelijk mensen hiervan te laten genieten. Kortom, "Molendag" is bij uitstek een dag om met z'n allen te genieten!



Deze nieuwe vaardigheid van onze eerste molenaar zal goed van pas komen op zaterdag 14 mei, u bent van harte uitgenodigd om dit eens te komen bekijken. Als de wind het toelaat zal er die zaterdag gemalen worden op de korenmolen 'Windlust'.



## Ter informatie...

Stichting Vrienden van de Windlust  
te Nootdorp - VWN

### Secretariaat

Ribeslaan 3, 2631 HV Nootdorp  
Telefoon 015 - 310 87 75  
KvK nr. 27172347  
Rabobank 13.73.36.020  
E-mail: [windlust@windlustnootdorp.nl](mailto:windlust@windlustnootdorp.nl)  
Website: [www.windlustnootdorp.nl](http://www.windlustnootdorp.nl)

### Bestuur

Kees de Koning	Voorzitter
Ben van Hagen	Secretaris
Leo van Winden	Penningmeester
Dick Steeneveld	Molenaars
Margreet van Swieten	Publiciteit
Tinus Verwijmeren	Contacten
Maarten Vink	Technische zaken

### Wilt u donateur worden?

Dat kan door uzelf als donateur aan te melden via e-mail: [windlust@windlustnootdorp.nl](mailto:windlust@windlustnootdorp.nl) of u vult de bon in van onze folder, deze kunt u afhalen bij de Windlust. U kunt ook een bedrag overmaken op rekening 13.73.36.020 t.n.v. Stichting VWN te Nootdorp. Voor slechts 12 euro per jaar mag u zich 'Vriend van de molen' noemen, een hogere donatie wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

**Bedrijfsdonateur** worden kan ook, hiervoor vragen wij een iets hogere bijdrage. U krijgt dan, indien gewenst, een vermelding op [www.windlustnootdorp.nl](http://www.windlustnootdorp.nl) met een link naar zakelijke website. Meld u dan aan op voornoemd e-mailadres.

### Over de donateursadministratie

Vrijwilligers en donateurs houden een molen draaiende, dat geldt ook voor bijvoorbeeld het bijhouden van de donateursadministratie. Dit is een flinke klus die met ingang van april nu geheel verzorgd wordt door Louise en Hans Hendriks. Een secuur werkje wat zij met enthousiasme uitvoeren!

Een paar vragen aan...

## Peter van der Drift, een molenkenner met een passie voor ansichtkaarten

Zijn leven lang woont Peter (45) in Nootdorp, geboren en getogen. Hij is hovenier van beroep, tegenwoordig 'huis- en tuinpapa'. Hierdoor heeft hij veel tijd voor zijn molenhobby. Hij woont tot volle tevredenheid, samen met zijn vrouw Cindy, dochter Lianne (9) en zoon Mathijs (6) op een mooie plek aan de Veenweg.



### - Peter, wat is je hobby en hoe kom je tot die hobby?

Peter vertelt: "Begin jaren '70 zijn mijn broer en ik geïnteresseerd geraakt in het sparen van 'molenplaatjes', die stonden op de buitenkant van lucifersdoosjes. Elk half jaar kreeg kruidenier Boonekamp, aan de overkant van ons huis, een nieuwe serie met tien nieuwe molenplaatjes. Vaak zaten er dubbele plaatjes bij, dus wij hadden thuis een grote voorraad lucifers. Wij hebben ze verzameld tot halverwege de jaren '80. Uiteindelijk zijn er ongeveer 400 genummerde molenplaatjes verschenen en na lang verzamelen heb ik de serie compleet. Korenmolen Windlust is nooit op zo'n plaatje verschenen." "Op zondag was het de gewoonte eerst naar de kerk te gaan, dan op bezoek bij oma, daarna gingen we vaak een autorit maken met het gezin. Vaak werd dat ritje aangegrepen om een molen in Zuid-Holland te bezoeken, ik kon dan het plaatje van de lucifersdoos vergelijken met het origineel." "Mijn ansichtkaartenverzameling begon

eind jaren zeventig. Bij De Visser's Warenhuis in de Dorpsstraat waren toen ansichtkaarten te koop en vaak ging ik daar even langs om te kijken of er nog nieuwe waren met uiteraard een plaat van een molen er op, zo ontstond ook daar een flinke verzameling, naast een inmiddels flinke wand met boeken over molens."

"Toen wij in 1999 een spiegelreflex camera kochten ben ik molens gaan fotograferen. Ik ben toen begonnen met het uitgeven van ansichtkaarten van deze molenfoto's. De eerste die ik heb laten drukken als ansichtkaart was de Groeneveldse Molen in 't Woudt. Nu, na ongeveer tien jaar, heb ik er ongeveer 150 uitgegeven, die vinden dan hun weg naar verzamelaars, de plaatselijke winkels of naar de betreffende molen zelf."

### - Wat vind je nu het leukste aan deze hobby?

Peter twijfelt: "Elke molen is anders en boeiend op zijn manier, elke molen heeft ook zijn eigen unieke verhaal

**Wilt u ook donateur worden van Windlust? Kijk op de site voor meer informatie...**

en geschiedenis en alles wat je leest, hoort en ziet over zo'n molen voegt weer wat toe, maar de leuke contacten die ik opdoe in de molenwereld zijn ook bijzonder. Gesprekken die je voert met andere enthousiaste mensen, molenaars, vrijwilligers of mensen die de historie uitpluizen voegen ook weer wat toe. Het is allemaal leuk en interessant! Noem een plaats in Nederland en ik vertel je welke molen er staat, zijn naam en functie en bijzonderheden uit zijn geschiedenis weet ik soms ook nog wel."

### - Vertel eens iets over Korenmolen Windlust?

"Nou, die molen heeft wel iets bijzonders: het is één van de weinige molens in Nederland waar de originele 'molenbaard' (het z.g. naambord van een molen - red.) nog aanwezig is. Bij restauraties van molens is dat vaak één van de items die in de container of open haard verdwijnen, omdat ze niet meer te repareren zijn, of ze worden dusdanig aangepast dat er van het origineel weinig meer over is. Bij korenmolen Windlust is deze nog bewaard gebleven en hij is te bewonderen op de begane grond in de molen. Wellicht vindt deze baard zijn oorsprong zelfs nog vóór 1885."

"Na twintig jaar besepte ik me ook hoe bijzonder het is dat de 'S' in de naam Windlust op de oorspronkelijke baard omgedraaid is. Het kan als verfraaiing bedoeld zijn of misschien heeft het wel een heel andere betekenis? Dit ben ik met Dhr. Verwijmeren en Dhr. Struijk aan het uitpluizen. In oude geschriften zie je ook wel dat een letter S wordt omgedraaid. Als wij meer informatie vinden zullen we dit laten weten. Misschien in de volgende Molenpraat."

### - Er loopt een discussie over "moet je altijd restaureren". Wat vind jij daarvan?

"Ah, dat is de discussie Bazelmans. Hij stelde de vraag: 'Moeten molens altijd malen?'. Die discussie gaat ook over het verplaatsen van molens. Vaak als een molen midden in de bebouwing staat kan hij niet meer functioneren omdat er simpelweg geen wind is. Als je een molen dan verplaatst naar een betere plek, verlies je ook de historie van die plek."

Peter noemt de Paltrokmolen, een houtzaagmolen in Amsterdam. "Die molen is als enige over van een serie houtzaagmolens en staat aan het water dat hij nodig had om te kunnen werken. Inmiddels is er zoveel hoge bebouwing omheen ontstaan, dat de molenaar niet meer kón draaien, hij is ermee gestopt. Die molen verplaatsen zou de historie vernielen, want hij staat als enige tastbare herinnering op een historische plek. De omgeving aanpassen zou van levensbelang zijn voor de molen. Dit is echter in zo'n grote stad als Amsterdam niet haalbaar." Verder vindt Peter dat bij molenrestauraties een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden bij het al dan niet vervangen van historisch materiaal.

### - In Delft gebeurt op dit moment van alles met Molen de Roos, komt dat goed?

"Tja, door de komst van de treintunnel is de toekomst van deze molen wat onzeker. Er wordt van alles aan gedaan om te proberen deze molen weer goed terug te zetten, maar aangezien de stenen bouw van de Roos in verschillende tijden is opgebouwd, wordt er gevreesd dat de kwetsbare romp dit niet goed zal doorstaan. Volgens mij is deze aanpak te ingrijpend en kenners zijn bang dat er flinke scheuren kunnen ontstaan. In de toekomst zal blijken of deze molen het overleeft."



### - Hoe ga je verder met je molenhobby?

"Ik ga in ieder geval door met molens fotograferen en ansichtkaarten laten drukken, ook vroeg iemand me waarom ik geen vrijwillige molenaar wil worden. Ik weet het nog niet. In ieder geval ga ik door met molens, ik zie wel wat er op mijn pad komt. De invulling kan dus nog variëren."

### - Wil je nog iets kwijt aan de lezers van Molenpraat?

"Er zijn nog ongeveer duizend prachtige molens in Nederland, dit is je cultureel erfgoed, dus... geniet ervan!"



## Erica Terpstra ontvangt eerste molenpaspoort

Van de 1200 molens in Nederland staan er maar liefst 228 in Zuid-Holland. Om deze molens onder de aandacht te brengen is het jaar 2011 door de provincie Zuid-Holland uitgeroepen tot themajaar Leve de Molens! Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft in dit kader het initiatief genomen een 'molenpaspoort' te ontwikkelen. Met het molenpaspoort wil de provincie extra aandacht vragen voor de Zuid-Hollandse molens en het bezoek aan de molens stimuleren.

Begin april heeft Erica Terpstra het eerste paspoort in ontvangst genomen op het Werelderfgoed Kinderdijk. Ook o.a. onze eerste molenaar was daarbij aanwezig (zie onderstaande foto links).

### Sparen en winnen

Met het Zuid-Hollandse molenpaspoort kan men molenstempels sparen en leuke prijzen winnen. Deze molenpaspoorten zijn gratis te verkrijgen bij de 29 deelnemende molens, VVV's, bibliotheken (via Probiblio) en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Maximaal 2 per gezin en uiteraard zolang de voorraad strekt. Bij het bezoeken van die molens kunt u uw paspoort af laten stempelen. Als u meerdere molens bezocht heeft en dus stempels

verzameld heeft maakt u kans op prijzen!

Korenmolen Windlust doet ook mee aan het molenpaspoort. Bij bezoek aan onze molen kunt ook u in het bezit komen van zo'n paspoort (zolang de voorraad strekt) en uw eerste stempel krijgen.

Sommige molens hebben een verrassing voor bezoekers, in de vorm van een korting of leuke attentie, zoals een zakje meel, koekjes of een kopje koffie. Bij Korenmolen Windlust krijgt u (indien voorradig) een zakje zelf gemalen meel. Met het bezoeken van molens zijn ook titels te verdienen: wie vijf molens bezoekt wordt 'molenaars-knecht'; met 10 bezoeken word je 'molenaars-gezel' en met 15 'molenaars-meester'. Wie in het themajaar 2011 meer dan 20 molens in het themajaar

bezoekt, komt in aanmerking voor de aan het eind van het jaar door de provincie Zuid-Holland uit te reiken molenaarsoorkonde en maakt kans op vier geweldige dagarrangementen voor het hele gezin.



Uiterlijke inzendtermijn hiervoor is 1 november 2011. Meer informatie staat op de website [www.levedemolens.nl](http://www.levedemolens.nl).



Kunst aan de muur

### Heeft u ook een schilderij van de Windlust aan de muur..?

Aan de 's-Gravenweg, bij de Kaasboerderij Van Leeuwen, is buiten een heerlijk zitje gemaakt. Eén zijwand was nog wat kaal, daarom werd in 2009 een foto van Korenmolen Windlust op de muur geprojecteerd en nageschilderd. Voorzien van een flinke laklaag kan dit wandje regen en zonneschijn doorstaan, zo vertelde Jirska Lugtigheid ons enthousiast. Geschilderd door Veronique Swillens, ex-schoonzus van Jirska.



**Neem ook eens een kijkje op [www.windlustnootdorp.nl](http://www.windlustnootdorp.nl) voor het laatste nieuws...**